



Nestblijvers en boemerangkinderen

Mijn oudste dochter is een officieel boemerangkind. Oftewel, zij behoort bij de groeiende groep jongvolwassenen die na aanvankelijke zelfstandigheid weer terug naar het nest keren. Nadat haar relatie op de klippen liep en hun huis in Almere Haven binnen mum van tijd verkocht was, moest ze op zoek naar een andere woonruimte. Als je niet wilt of kunt kopen dan is huren binnen Almere best lastig. Zeker op een korte termijn dus het verwachte telefoontje met de vraag of ze 'even' terug naar huis kon komen kwam al snel. "Natuurlijk schat", was direct mijn antwoord. De bijkeuken werd omgetoverd tot woonstudio en binnen twee weken had ik ineens weer drie kinderen thuis, inclusief hond en twee katten. En stapels was, badkamer schema's en naambriefjes op etenswaren in de koelkast. Maar ach, de feestdagen stonden voor de deur en mijn mama-hart vond het alleen maar fantastisch dat het hele gezin weer gezellig samen bij de kerstboom zat.

Na een paar maanden vond ze haar eigen studio en vloog ze weer uit. Met hond en twee katten. Het hoort erbij als je kinderen volwassen worden: ze vliegen uit. Dochter twee is afgelopen week uitgevlogen. En dan niet binnen Almere maar naar het zonnige Valencia. Er breekt dan echt een nieuwe fase aan merk ik. Minder mensen in huis, dus minder zorgen zou je zeggen. Maar dat geldt niet voor mij. Mijn Valencia dochter gaat namelijk op de bonnefooi, geen vaste verblijfplaats en geen werk waarvoor ze naar Spanje gaat. "Nee mam, ik ga reizen, de wereld ontdekken en mezelf nog beter leren kennen. En mensen die ik onderweg tegenkom ga ik inspireren." Oké duidelijk, echt een kind van mij dus. Ook een boemerang kind? Daar twijfel ik nog over.

Mijn zoon is een nestblijver. "Nee hoor ma, na mijn MBO ga ik ook nog HBO doen en werken en sparen en dan pas een huis kopen. Veel te makkelijk om lekker thuis te blijven, niet alleen voor de was maar ook voor het geld." Het 'lege nest syndroom' kan ik fijn nog even uitstellen.

Deze kerstdagen worden dan ook anders. Beginnende met het cadeautjesspel op kerstavond met het Ons Almere team, mijn 'bonus' familie. Mijn foute kersttrui hangt al klaar, dat is verplicht begreep ik. Maar dan wel met een skinny jeans en high heels natuurlijk.

Kersttruien, skinny jeans en high heels