

Interview



In gesprek met **Ilse Ruijters**

Ilse Ruijters is getrouwd met Bas, moeder van Betje en heeft een hond Dunya. Ze gelooft dat alle mensen 'goed' zijn en schreef als klein meisje al verhaaltjes die ze uitprintte om er daarna zelf illustraties bij te maken. In 2015 ontving Ilse de Hebban Thriller Debuutprijs voor haar boek 'De onderkant van sneeuw' en werd ze Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar. Twee jaar later kreeg ze de Hebban Thriller Award voor 'Later als ik dood ben' en stond ze op de shortlist van De Gouden Strop. Recent kwam haar derde triller, Meisje van me, uit, die nu al genomineerd is voor de ThrillZone Award. "Ik ben een vrolijk en gelukkig mens", zegt Ilse zelf. Deze opmerking strookt echter niet met de boeken die ze schrijft. Maar de boeken ontstaan 'per ongeluk' vertelt ze zelf. Ze denkt dat ze dit soort boeken juist kan schrijven doordat ze zo vrolijk en gelukkig is.

Wat voor boeken lees je zelf? Wie zijn jouw favoriete schrijvers?

"Nou je begint wel lekker direct met een moeilijke vraag", lacht Ilse. "Ik vind Marion Pauw heel leuk, maar eigenlijk Esther Verhoef nog leuker. Zij is toch wel de koningin van de Nederlandse thrillers. Hun boeken lees ik in het genre thrillers, maar ik lees ook graag de feel good boeken van de Almeerse schrijfster Aline van Wijnen. Daarnaast ben ik groot fan van dichteres Tjitske Jansen. Zij heeft pas drie bundels gepubliceerd dus ik vind dat het tijd wordt dat ze weer met iets nieuws gaat komen. Haar woorden vind ik heel mooi namelijk. Maar eigenlijk lees ik te weinig. Weet je, ik ben de hele dag bezig met tekst en het redigeren van andermans teksten. En dan,

gaan vinden moet ik echt meer gaan lezen. Ik ga in 2020 starten met één leesavond in de week en weet nu al dat het er snel meerdere avonden gaan worden."

Stel, je mag 5 mensen uitnodigen voor je kerstdiner, echte of fictieve mensen. Met wie zou jij dan aan de kersttafel willen zitten en waarom?

"Bas en Betje horen bij die vijf, of mag ik naast hun er nog vijf uitnodigen? Want dan wil ik graag mijn ouders en mijn schoonouders erbij. En mijn vriendin Mona. Zijn dat er te veel? Dan blijf ik liever alleen. Ik ben niet zo'n mensenmens. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Met Oud en Nieuw gaan we ook niets doen. Bas mag best naar een feestje

de stad waar ze gaan studeren, dus met een universiteit behoud je meer jongvolwassenen in Almere."

Je bent erg betrokken bij Almere, wat vind jij nou echt leuk aan Almere?

"Dat het klein is, ondanks dat het een grote stad is. Alles en iedereen is zo benaderbaar. De stad is nog zo jong en alles ontstaat nu en wordt geboren hier."

Waar ben je het meest dankbaar voor?

"Dit gaat heel fout klinken maar ik ben heel dankbaar voor mijn hoofd. Iedereen heeft bepaalde verbandingen in zijn hersenen waardoor je de wereld op een bepaalde manier ziet. En ik zie de wereld altijd veel positiever dan de meeste mensen. Als je

"Ik zie altijd alleen maar elfjes, kabouters en prinsessen en woon in een heel erg leuke wereld. Ondertussen schrijf ik nare dingen in mijn boeken, maar is het wel heel prettig in mijn hoofd."

wanneer Betje lekker ligt te slapen, ben ik moe en ga ik liever Netflixen dan een boek lezen. Mijn goede voornemen voor 2020 is ook dat ik meer wil gaan lezen. Lezen is echt een moment om stil te staan in het leven. Als je Netflix kijkt komen er constant beelden en prikkels op je af. Je zit dan wel comfortabel op je bank met een glas wijn in je hand, maar eigenlijk heeft je geest nog steeds geen ontspanning. Televisie kijken is verslavend makkelijk. Maar een boek lezen geeft je wel geestelijke ontspanning. Het gekke is dat het moeilijker is om een boek te pakken dan om de televisie aan te zetten. Om meer rust in mezelf te

maak ik blijf heerlijk thuis. Met Betje. Mijn ideale avond is ik met mijn laptop, schrijvend in stilte."

Als je de inwoners van ons Almere iets cadeau zou mogen geven met de feestdagen, wat zou dat dan zijn?

"Een universiteit", roept Ilse direct. Als ik vraag in welke vakken de nieuwe Uni in Almere dan moet onderwijzen zegt ze: "Aardwetenschappen en architectuur, omdat dat altijd gegeven wordt door leuke mannen. En dan doen we daar ook Nederlands bij natuurlijk, want daar ga ik dan les in geven. Het intellect van Almere blijft vaak hangen in

bijvoorbeeld iets samen meemaakt kun je het als eigen persoon toch op een andere manier ervaren. En ik zie altijd alleen maar elfjes, kabouters en prinsessen en woon in een heel erg leuke wereld. En ondertussen schrijf ik nare dingen in mijn boeken, maar is het wel heel prettig in mijn hoofd."

Ons Almere is ook heel dankbaar voor het hoofd van Ilse Ruijters. Dit mooie, positief denkend, hoofd heeft weer veel mooie positieve woorden mogen toevoegen aan deze editie.

'Je wordt niet rijk van schrijven, maar wel gelukkig'

- Door: Petrie van Dorp
- Hoofdfoto: Ruud Pos

